

10 – 22 augustus 2021



Folkert Groenveld (uitdager)

TWEEKAMP		
DINSDAG 10 aug.	14.00	Perconferentie
WOENSDAG 11 aug.	14.00	1e Partij
DONDERDAG 12 aug.	19.00	2e Partij
VRIJDAG 13 aug.	19.00	3e Partij
ZATERDAG 14 aug.	14.00	4e Partij
ZONDAG 15 aug.	14.00	5e Partij
DINSDAG 17 aug.	14.00	6e Partij
WOENSDAG 18 aug.	19.00	7e Partij
DONDERDAG 19 aug.	19.00	8e Partij
VRIJDAG 20 aug.	19.00	9e Partij
ZATERDAG 21 aug.	14.00	10e Partij
ZONDAG 22 aug.	10.00	11e Partij

Organisatie

Stifting WFD
www.frisiandraughts.com
Kvk. 60200235
NL72ABNA 0830 0429 11

Secretariaat

Liuwe H. Westra
Waaksenserwei 2
8823 SX Lollum
liuwe.westra@mensa.nl
06 30 83 75 86

Penningmeester

Frederik Bos
Bloemersmaborg 111
9722 WP Groningen
braintag@gmail.com
06 46 85 25 65

ONLINE OPEN TOERNOOIEN

FRYSKI! (5 tegen 5 schijven)	FRIES DAMMEN (Klassiek)
14.30 - 15.15 1e FRYSKI!	15.30-16.15 1e Klassiek
19.30 - 20.15 2e FRYSKI!	20.30-21.15 2e Klassiek
19.30 - 20.15 3e FRYSKI!	20.30-21.15 3e Klassiek
14.30 - 15.15 Weekfinale	15.30-16.15 Weekfinale
14.30 - 15.15 4e FRYSKI!	15.30-16.15 4e Klassiek
19.30 - 20.15 5e FRYSKI!	20.30-21.15 5e Klassiek
19.30 - 20.15 6e FRYSKI!	20.30-21.15 6e Klassiek
19.30 - 20.15 Weekfinale	20.30-21.15 Weekfinale
14.30 Matches finalisten online toernooien	
Aansluitend huldiging	

Perschef

Siep Buurke
s.h.buurke@gmail.com
050 309 2707
06 14 17 25 63

Informatie

www.frisiandraughts.com

[www.facebook.com/
frisiandraughts/](https://www.facebook.com/frisiandraughts/)

Livestream

www.lidraughts.org

[https://www.twitch.tv/
frisiandraughts/video/](https://www.twitch.tv/frisiandraughts/video/)



Elf partijen op elf dagen - een virtuele tocht langs alle elf Friese steden!



Marten Walinga (wereldkampioen)

Fryslân / Friesland

Fryslân is in veel dingen uniek. Maar óók in het feit dat het een eigen denksport bezit: Fries Dammen. Deze sport staat bekend als de meest ingewikkelde vorm van dammen. Sinds het digitale tijdperk komen grootmeesters van overal ter wereld naar Fryslân om deze sport te beoefenen. Ze noemen het 'ultimate checkers' - het ultieme damspel!



Ljouwert / Leeuwarden

Leeuwarden is de hoofdstad van Fryslân. Hier wilden we het allereerste Wereldkampioenschap Fries Dammen organiseren, in het culturele jubeljaar 2018. En dat is gelukt! Nu gaat de tocht langs de Elf Steden verder. Maar de naam van Leeuwarden blijft vanaf 2018 altijd speciaal!



Snits / Sneek

Sneek is de hoofdstad van de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze gemeente is niet alleen de allergrootste van Nederland qua oppervlakte, maar herbergt ook de meeste damclubs die nog steeds het Friese spel beoefenen. In de Súdwesthoeke heeft het Fries Dammen de kaalslag en de leegloop van de jaren '60 wonderbaarlijk overleefd. Toevallig? Misschien niet in 1932 werd juist in Sneek de Dambond Fries Spel opgericht.



Drylts / IJlst

IJlst is één van de vier kleinere Friese steden die volgen na Sneek. Maar als centrum van houthandel en houtverwerking heeft het wel een essentiële rol gespeeld voor de damsport. Waar zouden we zijn geweest zonder de monumentale houtzaagmolen De Rat, waar letterlijk de basis voor honderden damborden en duizenden schijven werd gelegd?



Sleat / Sloten

Sloten is ook één van de kleinere steden. Maar het is wel de laatste stad van Fryslân die zich in 1523 aan het Hollandse gezag overgaf. Het is ook één van de weinige steden waar door de Spanjaarden actief om gevochten is. Het vermoeden bestaat, dat deze Spanjaarden voor het eerst een dambord meenamen naar het noorden. Ligt hier de oorsprong van de damsport in Fryslân?



Starum / Staveren / Stavoren

Staveren is vanouds de Friese koningsstad. Mythische figuren als Redbad en Aldgisl zwaaiden hier de scepter. Hier werd in 1345 een grote invasie van Hollandse en Henegouwse edelen afgeslagen. Mede door 'Starum' kregen de Friezen de naam ruw en onbeschaafd te zijn. Van de weeromstuit werd het Fries Dammen in Holland lange tijd nauwelijks serieus genomen. Gelukkig weten de Nederlandse dammers inmiddels beter ...



Hylpen / Hindeloopen

Hindeloopen kenmerkt zich door een volstrekt eigen taal en cultuur. Het echte Hindeloopers is zelfs voor Friezen niet direct te verstaan. De oorzaak is een isolement van meer dan 300 jaar – net als met het Afrikaans. Juist daarom is het interessant te zien, dat in het Hylpers de damterminologie hetzelfde is als in het Fries. Een dam heet hier een 'wolve'. Indirect bewijs voor de ouderdom van het Fries Dammen.



Warkum / Workum

Workum is een parel aan de oude Zuiderzee. Het rijke verleden vertaalt zich in een artistieke en ondernemende mentaliteit. Het is niet toevallig, dat juist een internationale damclub uit Workum (in combinatie met Bolsward) voor het eerst meedeed aan de clubkampioenschappen Fries Dammen.



Boalsert / Bolsward

Bolsward heeft zijn ondernemend en reislustig karakter gemeenschappelijk met andere handels- en Hanzesteden. Het is de enige stad waar een damclub actief is met alleen maar jeugdleden. Leden van deze club gooien stevast hoge ogen bij wedstrijden, en hebben zelfs al meegedaan aan een meerdaagse uitwisseling in Italië.



Harns / Harlingen

Harlingen is natuurlijk de Friese stad met het meest uitgesproken eigen karakter zeevarend, zelfstandig, gericht op de rest van Nederland en verder. Hier werd in 2018 voor het eerst een gecombineerd Nederlands kampioenschap Fries en internationaal dammen gehouden. We zijn er dan ook bijzonder trots op, dat Harlingen gastvrijheid zal verlenen aan de eerste WK-match Fries Dammen!



Franeke / Frjentsjer

Franeke is de oude universiteitsstad van Fryslân, en hier vinden we ook de oudste sporen van het Fries Dammen. Heeft een geniale student het eerdere dambord van 64 velden hier een keer vergroot tot één met 100? Feit is, dat de alleroudste damborden uit de omgeving van de academiestad komen. En niet voor niets is Franeke al weer meer dan tien jaar gastheer van het Fryslân Open / Grutmastertoernooi – het enige internationale toernooi Fries Dammen ter wereld!



Dokkum

Dokkum is de noordelijkste stad van Fryslân en van Nederland. Vreemd genoeg is hier geen damclub (meer). Vreemd, omdat juist in het noorden van Fryslân altijd de allersterkste clubs actief waren. Hier vielen echter ook de hardste klappen van emigratie en ontvolking van het platteland. Toch leeft hier nog een bepaalde onverzettelijke mentaliteit. Wat zou er gebeuren, als ze in Dokkum weer beginnen met Fries Dammen?

